

LIVET ER EN GAVE

KRISTUS-VEJEN



TRO I MØDET



TROENS PRAKSIS



GUDS HISTORIE

Gud har skabt verden og har givet mennesket en helt særlig plads i skaberværket. Han elsker alle mennesker og vil os alt godt. Han ønsker, at vi med tak tager imod det liv, han har givet, og at vi lever det efter hans vilje.

Det var Guds plan, at vi skulle leve i kærlighed til ham og til hinanden. Men livet går tit i stykker, fordi vi selv vil være herrer og ikke vil leve efter hans vilje. Vi fejler og synder – ligesom Adam og Eva i paradiset have.

Vores forhold til Gud og til hinanden er blevet ødelagt, og vi kan ikke selv gøre det godt igen. Men Bibelen fortæller historien om, hvordan han sætter alt ind på at redde verden. Det begynder med Abraham og profeterne og når sit højdepunkt, da Gud selv går ind i historien i Jesus Kristus. Gennem ham genopretter Gud forholdet til os.

Guds historie fortsætter i dig og mig, som han elsker og søger fællesskab med.



KIRKENS GUDSTJENESTE

I gudstjenesten mødes Gud og mennesker. Gennem bøn og salmesang priser og ærer vi Gud som vores Skaber og far. Vi beder om hans hjælp, lytter til Bibelens beretninger om Guds handling i verden og modtager hans velsignelse. Gudstjenesten styrker menneskers tro og tillid til Gud, og vi sendes ud i hverdagen med hjælp til at leve livet sammen med vores medmennesker.

Vor Gud og Far! Alt har du skabt, og dit skaberværk er forunderligt.
Lovet være du for din kærlighed! Du gav det kæreste, du havde, din søn Jesus Kristus, for at vinde os.

(Bøn i gudstjenesten)

I en af de salmer, der synges i gudstjenesten, lovpriser vi Gud for hans storslåede skaberværk:

Op al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

(Den Danske Salmebog nr. 15)





SKABT I GUDS BILLEDE

Vi ærer Gud som kilden til alt liv. Han er større, end vi kan begribe, og har al magt i himlen og på jorden. Han er hævet over tid og rum og elsker alt, hvad han har skabt.

Ethvert menneske er skabt i Guds billede, dvs. at vi er skabt til at leve i et nært forhold til ham. Vi kan kommunikere med Gud, og han har givet os del i sin evne til at forme verden.

Verden er Guds. Derfor skal vi værne om jorden og behandle vores medmennesker med respekt. Ethvert menneske er ligeværdigt og ukrænkeligt. Gud er Gud for alle, uanset religion og kultur.

LIVET SOM GAVE

Bibelens skabelsesberetning handler om, at livet er en gave. Det er ikke en historisk beretning om, hvordan livet er blevet til. Forskning i livets opståen og universets alder modsiger ikke troen på Gud som skaber. Det gør teknologiske og kulturelle fremskridt heller ikke.

Gud fortsætter med at skabe, også i dag. Hvert øjeblik er en gave fra Gud. Når vi misbruger gaven og ikke lever op til vores ansvar, giver Gud ikke op, men søger fortsat fællesskab med os.

GUDS VILJE

Gud er som skaber bag alt det, der er til, og opretholder hele sit skaberværk. Men det er ikke alt, som sker, der er bestemt af Guds vilje. Bibelen fortæller også, at Gud er bevægelig og kan vise flere sider af sig selv.

Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger, har givet mig krop og sjæl, øjne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser og stadig bevarer dem, desuden tøj og sko, mad og drikke, hus og hjem, kone og børn, jord og kvæg og alt, hvad jeg ejer; at han forsyner mig med alt, hvad jeg behøver til livets ophold, skærmer mig mod farer og beskytter mig mod alt ondt, og alt det af ren og skær faderlig, guddommelig godhed og barmhjertighed, uden at jeg har fortjent det eller er værdig til det. For alt dette skylder jeg at takke og prise og tjene og lyde ham. Det er vist og sandt.

(fra Luthers lille Katekismus om skabelsen)



TROENS FORTÆLLINGER

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. ... Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os.« ... I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

(1. Mosebog 1,1 og 26-28)

Sådan beretter Bibelens første bog om skabelsen. Bibelen fortæller derefter om, hvordan Gud fortsætter med at skabe nyt op igennem historien. Den skabende Gud er også ham, der blev menneske i Jesus af Nazareth.



I Det Nye Testamente sætter Jesus en døv og stum mand fri ved at give ham talemåden og hørelsen, så han kan leve i fællesskab med andre mennesker. Jesus handler som Gud, når han genskaber det ødelagte liv.

Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. ... Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale.«

(Markusevangeliet 7,31-37)



TROS-INTERVIEW

C, der er sidst i 50'erne, bor i København. Han blev kristen i 2001, før han kom til Danmark. C fortæller:

Jeg tror, der må være nogen bag det hele, men jeg ved ikke hvordan. Jeg tror ikke, at skabelsesberetningen skal opfattes historisk.

For mig er det vigtigt at se på mit og andres liv som en gave. Der er ikke de store forskelle mellem Koranens og Bibelens forståelse af skabelse. Forskellen mellem islam og kristendom er helt enkelt Jesus. Han giver mig ro og åbner for fællesskab og samtale.

Kristus-vejen

Forfattere: Karina S. Dahlmann, Jesper Hougaard Larsen, Kirsten Münster og Mogens S. Mogensen

»Kristus-vejen« består af ni hæfter og er en del af materialet »Tro i mødet«. Materialet indeholder desuden en hæfteserie »Kristen spiritualitet« samt en vejlederbog »Tro i mødet – Indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund«.
Projektleder og redaktør for »Tro i mødet«: Kåre Schelde Christensen

Grafisk tilrettelæggelse: Karina Rydendahl
Forlagsredaktion: Niels Roesgaard Mose

© Unitas Forlag 2010
1. udgave, 1. oplag

Unitas Forlag
Peter Bangs Vej 1d
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. 3616 6481

info@unitasforlag.dk
www.unitasforlag.dk

Kopiering er kun tilladt i henhold til gældende lov om ophavsret

Tryk: Reklametryk, Herning

Bibelteksterne er gengivet fra den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.

Udgivet i samarbejde med Folkekirke og Religionsmøde og Teologisk Pædagogisk Center og med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond og Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond.