

GUD BLEV MENNESKE

KRISTUS-VEJEN



TRO I MØDET



TROENS PRAKSIS



GUD ÅBENBARER SIG FOR OS

Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist os, hvem han er gennem Jesu Kristi liv, død og opstandelse. Gud taler til os og møder os i mennesket Jesus. Derfor kaldes Jesus også Guds Ord.

JULEN – ORDET BLEV KØD

I julen fejrer kristne, at Jesus Kristus blev født, dvs. at Guds Ord blev kød og tog bolig iblandt os. Ofte samles familie og venner. Juleaftensdag går mange i kirke, og om aftenen spiser man sammen, synger salmer, danser om juletræ og giver hinanden gaver.

GUDS ORD I BIBELEN

Bibelen kaldes også Guds Ord, fordi vi dér læser beretningerne om Jesus Kristus. Bibelens ord er skrevet af mennesker ud fra deres erfaringer med Gud. Kristne betragter Bibelen som en hellig bog og giver samtidig plads til tolkning og kritik af den.

Kristne bruger Bibelen på forskellige måder. Nogle læser dagligt et afsnit af Bibelen. Nogle læser højt fra en billedbibel for deres børn. Andre hører Bibelens fortællinger i kirken. I dansk sammenhæng møder man også Bibelens ord og tanker i sprog, værdier, litteratur osv.



GUDS ORD I GUDSTJENESTEN

I gudstjenesten læses der flere gange fra Bibelen, og kirkegængerne rejser sig i respekt for ordet. Præsten holder en prædiken, der er en aktuel udlægning af en bibeltekst. I prædiken forkynder præsten om Gud og hans nærvær i Jesus Kristus, så vi får inspiration til at være kristne.

Jesus siger:

»Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.«

(Matthæusevangeliet 18,20)

Derfor fejrer kristne gudstjeneste i tillid til, at Jesus Kristus selv er til stede.



TROSLÆRE



GUD HAR TALT GENNEM PROFETERNE

Gud har skabt verden. Gennem det skabte kan mennesker erfare, at Gud er kilden til alt liv. Og Gud har i historiens løb talt til mennesker gennem Noa, Abraham, Moses, David og profeterne, så mennesker har lært Gud og hans vilje at kende.

Men mennesker følger ikke altid Guds vilje. Fællesskabet med Gud bliver brudt igen og igen, og kun Gud selv kan genoprette det.

GUD BLEV MENNESKE I JESUS KRISTUS

Kristne tror, at Jesus er Guds fuldendte åbenbaring, og at han ved sin død på korset og sin opstandelse genopretter fællesskabet mellem Gud og mennesker og vil frelse hele verden.

Jesus Kristus er sand Gud og sandt menneske. Jesus Kristus er sandt menneske, fordi han med sit liv og sine gerninger har vist, hvad et sandt menneskeliv er: et liv, hvor kærlighed og tilgivelse råder. Jesus Kristus er sand Gud, fordi han er udgået fra Gud og er af samme væsen som Gud og gør Guds gerninger.

GUD MØDER OS OGSÅ I DAG

Guds historie fortsætter også i vores liv. Fordi Gud i Jesus Kristus selv har levet i verden og kender modgang og mørke, tror vi, at han er med os i alt, hvad vi kommer ud for. Jesus fortæller, at Gud elsker os. Han rækker os tilgivelse og håb om evigt liv.

Gud møder os i ordet om Jesus Kristus og i dåbens og nadverens fællesskab med ham. Han møder os også gennem andre mennesker. Jesus siger:

»Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.«

(Matthæusevangeliet 25,40)



TROENS FORTÆLLINGER

Julens budskab om Jesu fødsel lyder sådan:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.«

(Lukasevangeliet 2,1-11)



Jesus Kristus kaldes Guds Ord:

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke...

Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. ... Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

(Johannesevangeliet 1,1-14)



TROS-INTERVIEW

M er en kvinde på 52 år, som blev døbt i 2004.
Hun er medlem af folkekirken. M fortæller:

Før vi blev kristne i min familie, fejrede vi også dansk jul med juletræ og gaver. Nu, da vi er kristne, har julen fået ekstra betydning for os. Vi går i kirke, og vi tror, at Jesus er Guds søn. Hvem kan ellers stå op af graven efter tre dage? Jeg taler hver dag med Jesus gennem bøn. Jeg synes, han tit hjælper mig og andre.

Kristus-vejen

Forfattere: Karina S. Dahlmann, Jesper Hougaard Larsen, Kirsten Münster og Mogens S. Mogensen

»Kristus-vejen« består af ni hæfter og er en del af materialet »Tro i mødet«. Materialet indeholder desuden en hæfteserie »Kristen spiritualitet« samt en vejlederbog »Tro i mødet – Indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund«.

Projektleder og redaktør for »Tro i mødet«: Kåre Schelde Christensen

Grafisk tilrettelæggelse: Karina Rydendahl
Forlagsredaktion: Niels Roesgaard Mose

© Unitas Forlag 2010
1. udgave, 1. oplag

Unitas Forlag
Peter Bangs Vej 1d
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. 3616 6481

info@unitasforlag.dk
www.unitasforlag.dk

Kopiering er kun tilladt i henhold til gældende lov om ophavsret

Tryk: Reklametryk, Herning

Bibelteksterne er gengivet fra den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.

Udgivet i samarbejde med Folkekirke og Religionsmøde og Teologisk Pædagogisk Center og med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond og Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond.