

ELSK DIN NÆSTE!

KRISTUS-VEJEN



TRO I MØDET



TROENS PRAKSIS



NÆSTEKÆRLIGHED I PRAKSIS

Du skal elske din næste som dig selv! Det er kristendommens rettesnor for, hvordan vi skal opføre os over for vores medmennesker. Bibelen fortæller, at alle mennesker er skabt i Guds billede, og alle har værdi. Derfor kan vi ikke sætte grænser for, hvem der er vores næste.

I Danmark har buddet om at elske sin næste inspireret kristne til at danne en række organisationer, der arbejder for værdige forhold for mennesker, der lever i en udsat position. Det gælder f.eks. Kirkens Korshær, KFUM's Sociale Arbejde og Folkekirkens Nødhjælp.

Det gælder om at møde sit medmenneske i øjenhøjde – også når det ligger ned!

(Bjarne Lenau Henriksen, Kirkens Korshær)



GUDSTJENESTEN

I gudstjenesten hører vi budskabet om, at vi skal leve i kærlighed til vores næste. Der beder vi også om, at Gud vil gøre kærligheden mellem os levende.

Vi sendes ud af kirken med buddet om at elske vores næste – ligesom vi selv er elsket af Gud. Samtidig sendes vi også ud fra gudstjenesten med Guds tilgivelse. Den har vi brug for, fordi vi ofte ser mere på egne behov end på vores næstes behov.

For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.

(Romerbrevet 7,19)

ANSVAR OG FRIHED

At elske sin næste er en stor udfordring, men Jesus går endnu videre og siger, at vi også skal elske vores fjende. Vi får ingen konkrete bud på, hvordan man i de enkelte situationer skal handle som individ, gruppe eller samfund. Det giver det enkelte menneske frihed og ansvar til selv at afgøre, hvordan man skal handle for at leve op til kærlighedsbuddet.





HVORFOR SKAL VI ELSKE VORES NÆSTE?

Buddet om at elske sin næste holder mennesket fast på, at det ikke lever for sig selv. Det enkelte menneskes forhold til Gud ses i forholdet til livet med andre mennesker. Jesus siger, at hvad vi gør mod vores næste, gør vi mod ham.

Kristendommens forståelse af, hvordan vi skal leve vores liv, hænger også sammen med en almen-menneskelig erfaring af, hvad det gode er. En sådan universel etik kender vi fra de leveregler, der findes i Moselovens ti bud. Andre religioner og livstydninger kan også have noget vigtigt at sige om, hvordan vi skal leve sammen som mennesker.

I Det Nye Testamente sammenfatter Jesus de ti bud i det ene bud:

Du skal elske herren din Gud af hele dit hjerte ... og din næste som dig selv.

(Lukasevangeliet 10,27)

GODE GERNINGER FOR NÆSTENS SKYLD

Kristendommen understreger, at vi skal gøre det gode for næstens skyld og uden tanke på egen fortjeneste. Et menneske bliver ikke frelst på grund af sine gode gerninger, men alene fordi Gud er en nådig og barmhjertig Gud. Gode gerninger gør ikke et kristent menneske til noget særligt i Guds øjne. De gode gerninger er en følge af troen på en kærlig og tilgivende Gud.

Gode gerninger gør ikke personen god; men en god person gør gode gerninger!

(Martin Luther)

DET GODE OG DET ONDE

Det gode og det onde er modsætninger, der trækker mennesket i hver sin retning. Vi kan ikke forklare, hvorfor det onde sker, men vi opfordres til at vende os fra (»forsage«) det. Gud giver os styrke og mod til sammen med vores medmennesker dagligt at kæmpe mod det onde, mod synd og død.

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

(Indledningen til Trosbekendelsen)

Mennesket er skabt i den gode Guds billede. Det onde, vi oplever i og omkring os, er kommet til efter skabelsen. Derfor tror vi, at det gode er stærkere end det onde, og at livet vil sejre over døden.

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

(Romerbrevet 12,21)



TROENS FORTÆLLINGER

En lovkyndig mand spurgte engang Jesus:

»Hvem er min næste?« Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. ... Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«

(Lukasevangeliet 10,25-37)

Der er sammenhæng mellem budskab og handling i kristendommen. Derfor slutter Jesus fortællingen med at sige: »Gå du hen og gør ligeså.«



Jesus har givet os en gylden regel for, hvordan vi skal leve:

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.

(Matthæusevangeliet 7,12)

Gud har givet os sin Ånd, som også kaldes »kærlighedens Ånd«, for at vores liv må blive præget af kærlighed.

Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

(Galaterbrevet 5,22)



TROS-INTERVIEW

M er en kvinde på 52 år. Hun blev døbt i 2004 og er medlem af folkekirken. M fortæller:

Når Jesus siger, at »Du skal elske din næste«, forstår jeg det sådan, at min næste er alle mennesker, som jeg møder. Jeg forsøger at hjælpe andre, dér hvor jeg kan. Det er vigtigere for mig end at eje materielle ting. Man kan ikke altid være perfekt. Jeg laver også indimellem fejl. Så beder jeg Gud om tilgivelse.

Kristus-vejen

Forfattere: Karina S. Dahlmann, Jesper Hougaard Larsen, Kirsten Münster og Mogens S. Mogensen

»Kristus-vejen« består af ni hæfter og er en del af materialet »Tro i mødet«. Materialet indeholder desuden en hæfteserie »Kristen spiritualitet« samt en vejlederbog »Tro i mødet – Indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund«.

Projektleder og redaktør for »Tro i mødet«: Kåre Schelde Christensen

Grafisk tilrettelæggelse: Karina Rydendahl
Forlagsredaktion: Niels Roesgaard Mose

© Unitas Forlag 2010
1. udgave, 1. oplag

Unitas Forlag
Peter Bangs Vej 1d
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. 3616 6481

info@unitasforlag.dk
www.unitasforlag.dk

Kopiering er kun tilladt i henhold til gældende lov om ophavsret

Tryk: Reklametryk, Herning

Bibelteksterne er gengivet fra den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.

Udgivet i samarbejde med Folkekirke og Religionsmøde og Teologisk Pædagogisk Center og med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond og Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond.