

Hvem er Jesus - vejledning

Velkomst og præsentation

Sang og bøn for undervisningen. Fadervor bedes og trosbekendelsen siges sammen.

Fra sidste undervisningstime og lektierne

Er der spørgsmål fra sidst? Spørgsmål i det hele taget. Lad deltagerne gengiver hovedpunkterne fra sidste time.

Lektion 8: Hvem er Jesus?

Spørg deltagerne om, hvordan islam ser på Jesus.

Jesus ses i islam som en af profeterne og en af de mest ærede og respekterede af profeterne. Han kunne udføre undere og forkyndte helt igennem Allahs vilje. Hans fjender ville skaffe ham af vejen, men det lykkedes ikke. Han døde ikke, men blev i levende live taget op til Gud pga. sin retfærdighed. NT og de kristne tager fejl! Det var en anden, der blev korsfæstet i stedet. Ifølge islam vil Jesus vende tilbage til jorden. Fordi Jesus ikke døde på korset, deler islam ikke det traditionelle syn i kristendommen, at Jesus var offerlammet, der døde for verdens synd for, at vi kunne finde tilgivelse og dermed forsonede Gud og mennesker med hinanden. I islam er der ikke brug for en mellemmand mellem Gud og mennesker, ingen frelser. Vi står selv til ansvar for vores handlinger.

I islam er Jesus en stor, afgørende profet, men ikke Guds søn. Vores tro på, at Jesus var Guds søn er forargelig for muslimer. Tanken om at Gud skulle få et barn med Maria, sådan meget fysisk, er blasfemisk i islam. At Gud skulle have en fysisk relation til et menneske, en kvinde er også forargelig for kristne. Jesus kaldes Guds søn, fordi Gud talte og handlede igennem ham. Gud åbenbarede sig igennem ham (se fx Joh 14,9).

I islam er Koranen Guds ord, Guds åbenbaring. I kristendommen er Guds åbenbaring et menneske. Han viste sig i Jesus Kristus. Det er der, vi finder Gud og lærer Gud at kende.

Blandt muslimer er der en udbredt opfattelse af, at kristne er polyteister. Ifølge disse muslimer består den kristne treenighed af Gud, Jesus og Maria, en tro der er blasfemisk. Muslimer derimod fastholder en monoteistisk tro på Gud, og at Jesus og Maria kun er mennesker. For kristne er treenigheden en afgørende del af troen. Vi tror, at Gud inkarnerede sig i Jesus, og at Helligånden er den tredje person i treenigheden. Gud blev menneske for at dele ord, liv, død og opstandelse med os. Gud blev en del af vores liv og viste på den måde sin kærlighed og sin nærhed, i modsætning til islams stærkere betoning af Guds ophøjethed og fjernhed. Gud er for kristne i os åndeligt. Helligånden transformerer livet. Helligånden er livets fornyer. Livet bliver nyt, selvom vi stadig slæber rundt på det gamle.

Øvelse – fodvaskning

Fortæl historien om fodvaskningen (Joh. 13, 1-17). Inddel deltagerne i grupper på ca. 4 og giv dem hver en vaskebalje + sæbe/håndklæder.

En fra hver gruppe skal vaske de andres fødder (tid: ca. 10-15 min).

Bed dem diskutere følgende imens:

- Hvad siger det om Jesus, at han vaskede disciplenes fødder?
- Hvad vil det sige at være tjener i kristen forstand?

Øvelse til tilgivelse:

Øvelse – Kan/skal man tilgive alt?

Hvis der er tid, kan du inddele dem i grupper eller lade dem diskutere med sidemanden (ca. 5 min.).

Ingen synd er for stor for Gud. Gud kan tilgive alt, men hvad med os mennesker. Kan og skal man altid tilgive andre? (læs. F.eks. Matt. 18,21-22).

Øvelse til emnet synd:

Bed deltagerne lave en liste over de værste synder.

Samtale om efterfølgelse:

Hvad betyder det i dag? Er det muligt? Er det noget kristne skal? Og hvad går det da helt konkret ud på?

Afsluttende øvelse:

Øvelse – Har du ændret syn på Jesus?

Del deltagerne ind i grupper og bed dem overveje, om de har ændret syn på Jesus i løbet af dette modul. Hvilket billede kom de med? Hvad var deres mening/forhold til Jesus? Hvad har været det mest spændende i dette modul? Og har det bidraget til deres forståelse af Jesus? De får hver et minuts taletid i gruppen, hvorefter der er fri diskussion/opklarende spørgsmål i ca. 5 min.

Tilslut beder du deltagerne om at skrive "Jesus er..." på et stykke papir. Og du giver dem et par minutter til at fuldende den sætning, som de har lyst. Sætningerne læses højt i plenum efterfulgt af en kort opsamling. Inddrag de sætninger deltagerne skrev i forbindelse med den første øvelse ("Jesus brainstorm").

Gennemgå den kommende søndags evangelium

Lektier: Lektier: Johannesevangeliet 4-11

Slut med bøn og sang, evt. i kirkerummet, evt. lystænding

Der er sangforslag på asylsamarbejdets hjemmeside. Måske har deltagerne selv nogle. Få deres hjælp med dette. Mange har erfaring med kirke og kristendom før de kommer til dåbsforberedelse.